

August Willemsen: De val.

Verhaal van deze schrijver over het verplicht afkicken van alcohol, na een val waardoor hij in het ziekenhuis belandde en aan zijn heup werd geopereerd.

Daarna moest hij revalideren in een revalidatiecentrum en omdat er iets fout was gegaan nog een keer geopereerd worden aan de heup. Afkickverhalen en herinneringen aan ziekenhuis en revalidatieperiode lopen door elkaar. Het is een niet makkelijk lezend boek, maar er staan ook veel goede observaties in.

August vraagt zich bijvoorbeeld af wat hij voelde toen de ambulance kwam, na de val. (pag. 26). Hij noemde het opluchting maar noemt het daarna een vorm van vrijheid. 'De vrijheid die voortkomt uit het afstand doen van elke verantwoordelijkheid. Die is van de bezitsloze, degene die niets te verliezen heeft'. Een soort ziekte winst, weliswaar met ook nadelen.

Of

Verschillende manieren om tegen een rolstoel aan te kijken (pag. 113). Als je te dik bent om te kunnen lopen ben je er blij mee, omdat je in het bos kunt komen. Als je perspectief hebt op weer lopen, wil je er zo snel mogelijk uit.

En over hospitalisatie en de vraag of vrijgezellen er meer last van zullen hebben, over het constant op elkaars lip zitten en gebrek aan privacy. Het roken en steeds een radio horen. Voor een astmapatiënt en iemand die van de nachtelijke stilte houdt erg belastend. Over de problemen met verzorging en de hallucinerende dromen.